

Ah..... Nicaragua.....

In deze lijst volgen opvallende, positieve of negatieve zaken zeer kernachtig weergegeven, opgetekend uit de monden van de bouwploegleden tijdens de bouw van het buurthuis in Manos Unidas in 2003.

Ah.....Nicaragua.....

- Lopen in het stikdonker, omgeven door vuurvliegjes.
- In het donker naar je gastgezin gaan en samen met hen een rivier doorwaden om vervolgens bij een goed verzorgd huisje te komen en een grote badhanddoek aangereikt te krijgen.
- In het vrouwenhuis in Rivas langs een vitrine lopen en daar al mijn afgedankte brillen van de afgelopen 50 jaar zien liggen.
- Het vuil in de goot passeren en op een aangeveegd terras de meest fantastische maaltijd van gebakken garnalen in een culinaire saus nuttigen.
- Boven op de bus zitten als het binnen vol is.
- In een heet thermaal bad achter een blubberig pad vrouwen de was zien doen.
- Voor een driedaagse reis je was buiten hangen en bij terugkomst constateren dat het niet droog is.
- Een begraafplaats vol met vrolijke mensen die de graven versieren en die minstens voor een week eten bij zich hebben en dat gezamenlijk eten op het graf. (Allerzielen, 2 november 2003, Rivas)
- Aan de enige tafel midden in het huisje zitten, alle deuren wijd open, en een briesje langs voelen komen.
- Opkijken van het werk en een eindeloze stroom koeien langs zien trekken.
- Denken dat je een ezel hoort en het een brulaap blijkt te zijn.
- Een hinkelbaan in het zand getekend zien en een meisje zien hinkelen op dezelfde manier als jij altijd deed.
- Behalve de tafel bestaat het meubilair uit drie felblauwe plastic tuinstoelen.
- Twee dorpsschonen met een kan vruchtensap voor de harde werkers.
- 's Morgens de was afgeven en 's avonds weer fris terug krijgen.
- Samen met de kippen onder de douche.
- Waar het zontje van 2 als speelgoed grote steeksleutels en een paar machetes van een halve meter hanteert.
- Waar het lijkt of iedere bewoner van Ometepe er een dagtaak aan heeft om brandhout te verzamelen.
- Waar de langskomende jongens, in plaats van een sleutelbos, een kam bananen aan hun riem hebben hangen.
- Waar een meisje McNamara heet en waar hetzelfde meisje, 7 jaar oud, een gedicht over Ometepe komt declameren op de bouwplaats.
- Waar je tijdens een wandeling 'Jingle Bells' uit een huisje hoort komen.
- De laatste grap van de bouwvloer: wat is de overeenkomst tussen de computers in Nicaragua en de bouwploeg? Er werkt er altijd wel een.
- Waar de huishond het tegen een passerende stier opneemt.
- Waar je de was op het prikkeldraad ziet hangen.
- Waar de lunch op het paard wordt gebracht.

Ah.....Nicaragua.....

- Waar in het museum van Altagracia de vleermuizen door de expositieruimte vliegen.
- Waar je een kever van 7 cm naast de ontbijttafel vindt of een even grote spin met scharen aan zijn voorpoten.
- Waar niets op tijd lijkt te gaan. Maar als je moet overstappen op andere bussen loopt alles gesmeerd
- “Ik ben zo ontzettend doorgezakt gisteravond. Wel tot 9 uur. ('s-avonds!)”
- Om een beetje snelheid te krijgen met fietsen, kan je de staart van een galopperend paard vasthouden.
- Ongeveer 50 witte reigertjes in cluster over het meer zien vliegen.
- Waar voor elk huis de rijst ligt te drogen en de varkens en de kippen er heerlijk van snoepen.
- Waar het de hele nacht kan regenen en het de volgende ochtend weer droog is.
- Waar het huisvarkentje je kamer binnenloopt en je een ochtendwelkom komt knorren.
- 60 verwachtingsvolle kindersmoeltjes met een lampion.
- Paard voor de wagen, paard in de wagen!
- Waar gevraagd wordt, als je met 2 personen gaat eten, of je echt wel 2 porties wilt.
- Waar je kinderen in luiers ziet van stukgeknipte truien, bijeengehouden door een superformaat veiligheidsspeld.
- Waar in de bus gehaakt wordt aan een supertruttig kleedje door een moderne meid met lange, witte nagels met rode hartjes erop.
- Waar je op de punten van sommige schommelstoelen een rood gehaakt hoesje ziet zitten.
- Waar je kunt slapen onder een laken vol met ijsberen.
- Waar het luchtgaatje in de laptop graag bezocht schijnt te worden door wespenfamilies.
- Waar in Manos Unidas de timmerman een poortje bij zijn tuin heeft gebouwd, waar alleen Nel rechttop onderdoor kan.
- Waar 2 Hollandse meiden in de disco van Altagracia 3 bodyguards als bescherming om zich heen krijgen.
- Waar elk huis op het platteland in plaats van een groenbak een varkentje heeft voor zijn gft afval.
- Waar paardrijden betekent: met een hand rijden, omdat de ander altijd voor iets anders nodig is.
- Waar je een nieuwe fiets koopt, de achterband oppompt en dan tot de ontdekking komt dat die band niet past onder het achterspatbord.
- Waar je de handigste klerenkast ter wereld vindt: onder de matras.
- Waar je op de pont vanaf de bananenauto bananen krijgt aangereikt, die zo dik zijn dat je lippen ze nauwelijks kunnen omvatten.
- Waar het toppunt van weelde is: 2 dynamo's en 2 koplampen op de fiets, maar geen achterlicht.
- Waar je een stoere macho op het paard ziet langsrijden met een knalrode bloem van de hibiscus in zijn mond.